

STRIJD KREET

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIË

GEORGE L. CARPENTER, Generaal.

WILLIAM BOOTH, Stichter

A. C. BEEKHUIS, Terr. Kommandant.

43ste JAARGANG No. 3.

Internationaal Hoofdkwartier :
101 Queen Victoria Street, Londen E. C.

M A A R T 1942.

Territoriaal Hoofdkwartier :
voor Ned.-Indië : Roemer Visscherweg 7, Bandoeng.

PRIJS 10 CENT.

WAT ZIEN ZIJ?

DE TOEKOMST TEGEMOET.

GEDENDER en geronk van motoren

Vrachtwagens en auto's vliegen in koortsachtige haast voorbij

Quasi-vroolijke radio-geluiden, afgebroken door berichten, en nieuws van oorlogvoering.....

Bommen barsten, brengend dood en vernieling in stad en land.

Mitrailleurvuur treft; branden breken uit en doen hun vernietigend werk.

Een Godsgericht is gaande over de aarde.

Men schudt het hoofd, kijkt somber en zegt: waar moet dat heen?

Waar men zich ook wendt of keert, alles lijkt even donker en hopeloos.

Geen uitkomst! Geen hulp. Alles lijkt even zwart.

Maar zie eens naar de jonge mensen op deze plaat. Zij zien er toch zoo somber niet uit! Met intense aandacht tuurt onze boy door den verrekijker. Hij wil meer zien dan wat hij met het bloote oog kan waarnemen.

* *

Vanavond liep ik door de donkere straten om een vriendin een eindje naar huis te brengen. We keken op. O! wat een prachtige sterrenhemel. „Wat heeft God alles toch mooi gemaakt”, zei ze, „kun je dan begrijpen, hoe de menschen alles maar zoo vernielen kunnen, wat God geschapen heeft!”

* *

„Drie-ie vie-ier,” las een kleine man naast me in den trein de cijfers op een derde en vierde klaswagen tegenover ons.

„Ja”, legde zijn moeder uit, „hij is pas op school, en nu vindt hij het prachtig, dat hij lezen kan.” Iets later schreef hij zijn naam op. Met drukletters en door moeder geholpen, volbracht hij het werkstuk. Daar stond zijn naam. Het was ook de naam van zijn vader. Maar pappie is er niet meer.

De naam heugt mij nog. Die naam droeg één, die in den eersten onderzeeër zijn leven liet voor het vaderland. De naam ging echter niet verloren.

Een ander komt ná hem, en draagt dien naam. En mammie zal hem helpen niet alleen om zijn naam te schrijven, maar om dien met eere te dragen. En hij zal ook dien moedigen geest bezitten.

Moeder, voor u heeft het leven zoo veel van zijn waarde verloren, maar uw jongens beginnen nog. God heeft u kostelijke panden gegeven, om een blijvende herinnering te zijn aan hem, die u zoo innig lief was!

* *

„Ik ga vanavond niet naar de samenkomst!”



SCHRIJF OP HET HART VAN EEN KIND.

Als ge op papier schrijft, kan een zorgeloze hand het verscheuren.

Als ge op perkament schrijft, wordt het misschien bedolven door eeuwen van stof.

Als ge op marmer schrijft, groeit het mos er misschien over, en wordt het verweerd door de elementen.

Als ge uw gedachten met een ijzeren stift op een granietrots grift, zal het schrift door de jaren heen verslijten, en als de aarde versmelt, zullen uw geschriften vergaan.

Schrijf dan op het hart van een kind. Grif daarin uw gedachte, en ze zal blijven bestaan, wanneer de wereld vergaat en de sterren vallen, en tijd niet meer wezen zal. Want dat hart is onsterfelijk, en uw woorden, daarop geschreven, zullen blijven leven, door alle eeuwigheid heen.

De moeder van Mei Hwa dacht aan de keeren luchtalarm, die er geweest waren dien dag. Maar dochter-van-acht-jaar zag het anders.

„Moeder móét gaan”, zei ze beslist, „want ik wil vanavond mijn hart aan Jezus geven.”

Moeder en dochter gingen. De dochter kwam tot Jezus. En moeder volgde. „Een kind zal ze leiden.”

* *

Groote broer met zijn L.B.D.-helm op, voelt zich, hoor! Hij zal wel meehelpen en zijn plicht doen. In zijn hart heeft hij een heel teer plekje, want hij houdt heel erg veel van zijn kleine zusje. En de groote jongen vraagt, ter-

wijl hij het kleintje vasthoudt en haar lieve lachende snuitje met de kuiltjeswangen streelt:

„Marietje, hou je van me? Dan moet je zeggen: ja.”

Dan klept een deur, een sprong op de fiets, en weg zwenkt hij, naar zijn post.

Jongens, die nu onder de wapenen zijn geroepen, denk er ook aan, dat de meisjes thuis je blijven zien, zooals je was, toen je wegging. Blijf de liefde en achting van ze waard.

Want ze verwachten, dat je terugkomt.

* *

Hoe vaak zien de kinderen de dingen eenvoudiger en zuiverder dan volwas-

senen. Nog niet zoo doorkneed in camouflage van gelaat en karakter, zijn ze spontaan en open in hun uitingen.

Dit jaar mag wél Jeugdjaar worden genoemd! Inderdaad speelt de jeugd in de geschiedenis van heden een groote rol. Zij durft. En zij doet. Zij maakt zich vaardig. Zij durft huis en land te verlaten om te lijden en te sterven voor het vaderland en voor de gerechtigheid. Waarom toch? Omdat haar blik ver reikt!

„Java is mooi, maar als ik door den oorlog kom”, zei een jongen uit Detroit, met de uniform van een U.S.A. vlieger, dan weet ik wel, naar welk land ik ga! Naar Amerika. En dan zoek ik een goede vrouw!” Grimmig en zwart het heden? Ja! Maar de toekomst zonnig en blij! Een blijde toekomst, een wereld waarin elk het zijne kan krijgen, eigen huis en haard en hof. Zooals God het bedoeld heeft.

* *

„Laat ons samengaan”, sprak Terach van Ur der Chaldeën tegen Abram, die den Goddelijken drang had gevoeld om in een vreemd land een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. En de vader toog mee met zoon en schoondochter. Het leek mooi.

Toch was er iets niet juist. De vader kon niet zien, wat de jongen zag. Hij nam de oude afgoden mee en dit werd later een valstrik voor heele geslachten van zijn nakomelingen. Oude zonden méé naar een nieuwe toekomst.

Jeugd van vandaag, jullie hebt nog steeds schoone idealen. Binnen in je voel je den drang naar al wat goed en mooi en beter is, dan dat wat er nu zoo verknoeid wordt. Een moedig geslacht staat op. Jongens die strijden voor het land, meisjes, die zich bekwaam maken voor allerlei nuttig en menschlievend werk.

Willen wij echter die heerlijke toekomst van onze droomen tegemoetgaan, dan hebben wij iets achter te laten, en iets mee te nemen.

Laten wij het onreine, onedele, onware en zelfzuchtige achterlaten.

Als dat vernietigd wordt in den grooten wereldbrand, dan is het een zegen. En laten we meenemen dat wat God ons in den Bijbel als richtsnoer heeft gegeven voor een leven, zooals Hij dat voor Zijn schepselen heeft bedoeld. De toekomst tegemoet, jongelui, met Jezus in het hart, dwars door den rook en het puin heen, en blij vertrouwen hebben in een nieuwe en een betere toekomst, gefundeerd op de onfeilbare wetten van Gods eigen koninkrijk.

